

### Een 'stokske' voor Quirijn

In 1518 wordt er melding gemaakt van een 'heijvelt bij sunte quirijnstock'. Dit was gelegen aan het einde van de Quirijnstockstraat op de grens met Udenhout. Er bevond zich hier een 'stok', een kapelletje met offerblok of een beeldje in een holle boom ter ere van de heilige Quirinus. Deze Quirinus is waarschijnlijk de Romeinse tribuun Quirinus van Neuss die in 130 AD de martelaarsdood sterft. Na een enorme hoeveelheid stokslagen ontvangen te hebben werd hij ter dood gebracht door hem in het water van de Donau te werpen. Daar deed hij het wonder waardoor velen zich bekeerden: hoewel men hem een molensteen om de hals had gebonden, verdronk hij niet. Vanuit het water spoorde hij de toeschouwers aan om zich te bekeren. Aldus geschiedde. Pas toen Quirijn het zelf wilde zonk hij naar de bodem van de Donau. Sindsdien geniet hij een reputatie als 'waterheilige'.

Vooral op het gebied van de genezing van schurft en open zweren schijnt zijn water wonderen gedaan te hebben. Tot 1650 moet de devotie in de St. Quirijnskapel nog gebloeid hebben. Bevond zich daar een put met het genezende water? In de 19<sup>e</sup> eeuw werd Quirinus nog bijzonder vereerd in de Goirkese kerk waar het 'Sinte Krijnswater' verkrijgbaar was.

Een soortgelijk gebruik kennen we uit de overlevering, misschien gaat het wel om hetzelfde water. Er werd destijds uit de 'Witlox wouwer', een nog steeds bestaand ven, nabij het Hazennest langs de Zwaluwsestraat richting Udenhout, water gehaald om slechte ogen mee te spoelen.



Lindehouten beeld van St. Quirinus uit circa 1700-1750, in de Goirkese kerk, Tilburg.

Opmerkingen, vragen, ideeën. Ga naar: <https://stichtingnieuwewarande.nl>