



Oorlog in de Nieuwe Warande

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de geallieerde landing in Normandië plaats vond. De landing was het begin van een geallieerde opmars die uiteindelijk geleid heeft tot de overwinning op Hitler-Duitsland en het einde van de tweede wereldoorlog in Europa. Een gebeurtenis die op velerlei manieren het komende half jaar herdacht zal worden, ook in onze omgeving.

De tweede wereldoorlog is niet geheel in stilte aan het gebied van de Nieuwe Warande voorbijgegaan.

Op 21 Juli 1944 om 02.00 s' nachts stort een Engelse AVRO Lancaster bommenwerper, op de terugweg van een bombardement in het Ruhrgebied, neer ter hoogte van de Quirijnstokstraat. Het toestel explodeerde net voordat het de grond raakte. Vijf bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Twee bemanningsleden die zich per parachute in veiligheid hadden weten te brengen, werden later door de Duitsers gevangengenomen.

De omgekomen bemanningsleden liggen begraven op begraafplaats 'Vredenhof' aan de Gilzerbaan in Tilburg.

Begin september 1944, veroveren de geallieerden Antwerpen en krijgen daarmee een belangrijke grote haven in handen die zeer geschikt is voor de aanvoer van militair oorlogsmaterieel. Teneinde deze aanvoer te voorkomen of minimaal te bemoeilijken beginnen de Duitsers met het afschieten van V-1's vanaf Duits grondgebied. De aanvliegeroute op Antwerpen loopt over Midden-Brabant. Het zwaartepunt van de aanvallen lag in de periode december 1944 – maart 1945, als de Duitsers het Ardennenoffensief starten. Lang niet alle V-1's bereiken Antwerpen en komen onderweg naar beneden met alle gevolgen van dien. In Tilburg zelf zijn vele tientallen doden te betreuren en is de materiele schade groot. In Udenhout wordt Huize Vincentius zwaar beschadigd door een neerstortende V-1, gelukkig vallen daarbij geen slachtoffers. In ons gebied worden 2 inslagen gemeld, waarbij een dodelijk slachtoffer valt. Op 18 december 1944 is Adrianus Broekhoven aan het werk op zijn akker in het buurtschap Vijfhuizen als een neerstortende V-1 hem van het leven beroofd. Verder stort er een V-1 neer in het Hazennest, zonder ernstige gevolgen.



Bundesarchiv, Bild 146-1975-117-28
Foto: Lysiak | 1944/1945 ca.

Een V-1 op weg naar de lanceerinrichting.

Opmerkingen, vragen, ideeën. Ga naar: <https://stichtingnieuwewarande.nl>