

Het Riddershofpad

Dit is de naam van het fietspad lopende vanaf de Vlashoflaan in Tilburg-noord dat met een viaduct de Burgemeester Bechtweg oversteekt en daarna oostwaarts loopt tot De Kraan in Berkel-Enschot.

Het is verleidelijk om achter zo'n naam een hof van adellijke herkomst te zoeken. Niets is minder waar. In een akte van 12 april 1505 spreekt men over een 'stede geheymen riddershof', groot zeven mudzaad (in deze streek stond 1 mudzaad ongeveer gelijk aan 3 ha.), in de parochie Enschoot tussen 't erf van Wouter van Esch en die gemeynt die Ruijbraeck (Rauwbraken). Er heeft daar in die tijd dus een boerderij gestaan.

De Ridderhof is genoemd naar de familie De Ridder. De in de akte van 1505 als eigenaar van de Ridderhof genoemde Dirck Wouter Back was vermoedelijk een kleinzoon of achterkleinzoon van Herman de Ridder.

De Ridderhof onder Tilburg werd tot het eind van de 18e eeuw gerekend tot het gebied van Enschoot. Het was ex-territoriaal gebied, omsloten door Tilburgse gronden. Op de kaart van Diederik Zijnen uit 1760 is dit duidelijk te zien: voorbij het Hasenest in de richting van de Hemeltjes en Doode kraan (De Kraan) te Enschoot, ligt naast de Nieuwe Warande, de Riddershof onder Enschoot, als een enclave op Tilburgs gebied. Waarschijnlijk stond er in die tijd nog een boerderij met akkers en hooilanden, eenzaam gelegen in een gebied dat toen nog bestond uit heidevelden, (hakhout)bosjes en vennetjes.

Op de kadastrale kaart van 1832 is de boerderij verdwenen en zijn de gronden in handen van verschillende particuliere eigenaren.

De Ridderhof heeft vermoedelijk gelegen voorbij de kruising met de Hazennest-oost in de richting van Berkel-Enschot.

